

# Hour of Power

## Hour of Power

In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending.

---

**Uitzending:** 6 januari 2019  
**Episode:** 2538  
**Vertaling:** Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV

*Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Stichting Hour of Power, Postbus 643, 3740 AP Baarn, [info@hourofpower.nl](mailto:info@hourofpower.nl)*

---

## Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

## Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.  
Schepper, die 't heelal verheugt en bron van eeuw'ge vreugde zijt.  
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduw en uiten hij, die zoekend  
Dooit in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

## Welkomstwoord

**Door Bobby Schuller en Hannah Schuller**

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Hallo kerkfamilie, heerlijk dat u er bent, dat u de tijd hebt genomen hierheen te komen of via de tv mee te kijken. Wij houden van u. Er wordt gezegd dat je je door nare dagen moet knokken om de beste dag van je leven te bereiken. Maakt u moeilijke tijden door, geef dan niet op. Houd u vast aan uw geloof dan zullen er zeker betere dagen komen. Geweldige dagen. Geef de persoon naast u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.

## Koor – "Blessed Assurance, Jesus is Mine"

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn wat schenkt dat rust aan  
'T volgzzaam gemoed in Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn  
Wedergeboren door Jezus' bloed  
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn  
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn

Voll' onderwerping, zijn eigendom in Hem te rusten, heerlijk genot  
'T eigen ik doden, zijn wil alleen rijk in mijn Heiland, leven voor God  
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn  
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn

Volle verlossing, gans vrij te zijn 'k mag alles leggen in zijne hand  
'T harte naar boven, 't oog hemelwaarts zo Jezus volgend naar 't Vaderland

# Hour of Power

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn  
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn

## **Schriftlezing – Mattheüs 13:18-23** door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Ter voorbereiding op de preek lees ik uit Gods Woord, Mattheüs 13 vers 18. Luistert ú dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is dat is hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord struikelt hij meteen. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom, verstikken het Woord en het wordt onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt die ook vrucht draagt en voortbrengt, de één honderd-, de ander zestig- en de ander dertigvoudig. Kerkfamilie, trouw, vooral in onze moeilijkste tijden leidt tot het meest overvloedige leven dat mogelijk is. Amen.

## **Koor – "Amazing Grace (My Chains Are Gone)"**

Genade, zo oneindig groot dat ik, die 't niet verdien  
Het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien

Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad  
Maar ook, als ik mij tot Hem keer dat God mij nooit verlaat

Hij brak mijn banden, nu ben ik vrij mijn God, mijn Redder kocht ook mij  
En zijn gena vloeit als een stroom over mij heen, liefde zo groot  
Hij brak mijn banden, nu ben ik vrij, mijn God, mijn Redder kocht ook mij  
En zijn gena vloeit als een stroom over mij heen, liefde zo groot

Hij brak mijn banden, nu ben ik vrij, mijn God, mijn Redder kocht ook mij  
En zijn gena vloeit als een stroom over mij heen, liefde zo groot

Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon  
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond  
Dat ik genade vond bij U genade vond

## **Interview – CJ Casciotta** BS = Bobby Schuller en CJ = CJ Casciotta

BS Tot onze vreugde is C.J. Casciotta hier. Hij is schrijver en identiteitszoeker en is niet bang om uniek te zijn. Zijn boek heet: Get Weird: Discover the surprising secret to making a difference. Graag applaus voor C.J. Fijn dat je er bent. Wat een geweldig boek is dit. Vertel eens wat je in Nashville deed en hoe je boek is ontstaan.

CJ Ik was een keer met mijn dochter van 4 in een boekwinkel, bij de kinderboeken. Daar zat een meisje van hooguit drie jaar dat aan een tafeltje zat te kleuren in een kleurboek. Eerst deed zij het keurig binnen de lijntjes. Toen werd zij wat wilder en ging over de lijntjes heen. Leuk, dacht ik. Maar haar moeder stond achter haar te kijken. En die zei: nu heb je het verknoeid. Dat bevestigde mij in het idee dat velen van ons de overtuiging hebben dat buiten de lijntjes kleuren, het anders doen, niet goed is. Maar als ik goed kijk naar de persoon van Jezus ontkom je niet aan het idee dat Hij een buitenbeentje is. En Hij is de held van andere buitenbeentjes. Hij heeft het altijd maar over dat wonderlijke Koninkrijk waar alles omgekeerd is, waar de armen rijk zijn. Het gaat niet over religie, maar over ergens thuishoren en over een kinderlijk geloof dat je nodig hebt voor het Koninkrijk. Hij neemt een kind op zijn knie en zegt: Je moet denken als dit kind.

# Hour of Power

- BS Wat is de belangrijkste boodschap?  
CJ Of je nu 5 bent of 105 er is een plek in je ziel waar je nooit gewond bent geraakt. Je 'zielekind' zeggen sommigen. Ik zeg: je heilige gekte. Dat heeft God in je geplaatst. Als kind ben je voortdurend aan het fantaseren. Ik wil dat mensen dat niet uit het oog verliezen en er anders weer mee in contact treden. Want de bron van onze vrijheid en de eeuwigheid is op die plek te vinden. Ik wil dat mensen ernaar op zoek gaan.  
BS Als u meer wilt weten: het boek is Get weird van C.J. Casciotta. Bedankt, C.J.

## Solo – Natalya Roa – “Forever”

De middag kleurde zwart, de hemel treurde zacht  
Gods Zoon werd aan het kruis geslagen  
Hij werd voor ons vervloekt, vergoot voor ons zijn bloed  
Zo heeft Hij onze straf gedragen Hij gaf één laatste schreeuw,  
De hemel keek en zweeg Gods Zoon werd naar het graf gedragen  
Een oorlog in het graf: de dood werd overmand  
Op eigen grond voorgoed verslagen

Maar toen bewoog de grond, de steen werd weggerold  
Volmaakte liefde won zelfs van het graf  
Nee dood, jij heerst niet meer,  
De opgestane Heer heeft al je macht gebroken  
Want Jezus leeft in eeuwigheid  
Verrezen Heer, in heerlijkheid  
Verheven en verheerlijkt  
Hij leeft, Hij leeft, voor altijd zij Hij geprezen  
Voor altijd wordt Hij hoog geëerd  
Voor altijd is Hij opgestaan  
Hij leeft, Hij leeft

Maar toen bewoog de grond, de steen werd weggerold  
Volmaakte liefde won zelfs van het graf  
Nee dood, jij heerst niet meer, de opgestane Heer  
Heeft al je macht gebroken  
Voor altijd zij Hij geprezen  
Voor altijd wordt Hij hoog geëerd  
Voor altijd is Hij opgestaan  
Hij leeft, Hij leeft  
Wij zingen halleluja, zingen halleluja  
Wij zingen halleluja,  
Het Lam heeft overwonnen  
Wij zingen halleluja, zingen halleluja  
Wij zingen halleluja,  
Het Lam heeft overwonnen  
Wij zingen halleluja, zingen halleluja  
Wij zingen halleluja,  
Het Lam heeft overwonnen  
Wij zingen halleluja, zingen halleluja  
Wij zingen halleluja,  
Het Lam heeft overwonnen

# Hour of Power

## (Dutch touch met Joël Voordewind en Saif-ul-Malook)

Fragment: De familie van Asia Bibi, die vastzit wegens godslastering blijft God bidden haar te sparen voor de doodstraf.

JvdB: Dank u dat u hier bent om over Asia Bibi te praten. Hoe was ze toen ze in de dodencel zat? Hilde ze? Was ze wanhopig? Of juist moedig?

S: Ik vond haar werkelijk een van de meest uitzonderlijke vrouwen op aarde. Als u en ik dat één maand hadden moeten verduren, waren we bezweken. Toen ik haar ontmoette, zat zij daar al vijf jaar. Zij lachte, praatte, je zag helemaal niet aan haar dat zij gevangen zat. Ik vroeg haar: Hoe komt het dat u zo sterk bent? Zij zei: doordat ik sterk geloof in Jezus Christus. Ik weet dat Hij met mij is, er zal mij niets gebeuren. Zij was geweldig.

JvdB: Was u verbaasd?

S: Ik was verbijsterd, niet verbaasd. Die vrouw was nooit naar school gegaan, niet één dag. Zij was straatarm, voor haar werk op het veld kreeg ze 1 Britse pond per week. Haar man is een gewoon arbeider, één dochter is geestelijk beperkt. Maar ondanks die hele achtergrond... maakte zij de indruk een ijzersterke vrouw te zijn.

JvdB: U heeft haar verdedigd. Ik ben er trots op dat u haar heeft vrij gekregen. Zij zit niet meer in de dodencel. Hoe zwaar was dit gevecht voor u?

S: Het was echt verschrikkelijk zwaar. Ik werd constant beveiligd door de politie. Mijn familie ook. Normale vrijheden hadden we al zes jaar niet meer.

JvdB: Ik begrijp nog niet helemaal dat u, een zeer gerespecteerd advocaat lid van de Hoge Raad, zo ernstig bedreigd kon worden. Hoe durfden zij zo ver te gaan?

S: Het was voor het eerst in de 30 jaar dat ik advocaat ben en dan heb ik het over de hele wereld dat mensen op demonstraties, op tv en in kranten zeiden dat rechters die zich met deze zaak bemoeiden, dood moesten. De hoogste rechters! Dat was niet eerder vertoond. Alle lof voor die rechters. Ondanks die hele situatie handhaafden ze het vonnis van 8 oktober. Dat maakten ze drie weken later, op de 31e, bekend. Constant klonk het: Wij zullen jullie vermoorden. Maar ze hielden zich aan de Pakistaanse grondwet en aan de rechtsstaat. Ze stonden niet toe dat bedreigingen, woedende menigten of fundamentalisten, het Pakistaanse recht hun wil oplegden.

JvdB: Zou u haar opnieuw verdedigen, na wat u heeft meegemaakt?

S: Ik zou haar telkens opnieuw verdedigen als het moest en ook vele anderen die op valse gronden worden vervolgd. Ik zou ze graag beschermen en verdedigen zelfs ten koste van mijn leven en gezin.

JvdB: Weet u dat zeker?

S: Ik heb het bewezen. Waar twijfelt u aan? Ik heb de test doorstaan.

JvdB: U kunt niet terug naar Pakistan, naar uw prachtige huis en uw gezin. Hier in Europa verblijft u in schuilplaatsen en reist u rond. Wat is uw droom? Terug naar Pakistan? Of hier blijven? Vanwege alle bedreigingen.

S: Iedereen droomt ervan in zijn eigen land te kunnen blijven. Je kinderen zien opgroeien, ze naar school en later naar de universiteit zien gaan. Die hele culturele verbondenheid kan je niet vergeten ook niet als je lange tijd in het buitenland vertoeft. Natuurlijk zou ik dolgraag weer in eigen land zijn.

JvdB: Op een dag zal Asia Bibi naar een of ander land reizen. Waarschijnlijk zult u haar opwachten. Wat zult u het eerst zeggen?

S: Zo, je hebt geleefd in de hel maar nu leef je in het paradijs.

JvdB: U bent een moedig man. Dank u voor wat u heeft gedaan. Heel erg bedankt. Ik wil u beiden iets cadeau doen. U bent een licht in deze wereld. Daarom deze kaarsen. Hopelijk kunt u ze spoedig aansteken met uw gezin.

# Hour of Power

## **Solo – Natalya Roa - “This is Amazing Grace”**

Wie breekt de macht van zonde en duisternis?  
Wiens liefde is machtig en zoveel sterker?  
De Koning der glorie, de Koning over alle koningen

Wie laat de aarde beven door zijn heilige donder?  
Wie laat ons ademloos toezien, vol ontzag?  
De Koning der glorie de Koning over alle koningen

Dit is wonderbare genade, dit is liefde die het nooit laat afweten  
Dat U mijn plaats wilde innemen, dat U mijn kruis zou dragen  
U heeft uw leven gegeven opdat ik verlost zou worden  
Jezus, ik zing voor alles wat U voor mij hebt gedaan  
Alles wat U voor mij hebt gedaan

Wie schept er orde in de chaos? wie maakt een wees tot zoon, tot dochter?  
De Koning der glorie  
Wie bestuurt de volken wijs en rechtvaardig? wie schijnt als de zon, zo schitterend?  
De Koning der glorie de Koning der koningen

Dit is wonderbare genade, dit is liefde die het nooit laat afweten  
Dat U mijn plaats wilde innemen, dat U mijn kruis zou dragen  
U heeft uw leven gegeven opdat ik verlost zou worden  
Jezus, ik zing voor alles wat U voor me heeft gedaan

Waardig is het Lam dat werd geslacht  
Waardig de Koning die genade veroverde  
Waardig het Lam dat werd geslacht  
Waardig de Koning die het graf overwon  
Waardig is het Lam dat werd geslacht  
Waardig de Koning die het graf overwon  
Waardig is het Lam dat werd geslacht  
Waardig, waardig, waardig

Dit is wonderbare genade. dit is liefde die het nooit laat afweten  
Dat U mijn plaats wilde innemen, dat U mijn kruis zou dragen  
U heeft uw leven gegeven opdat ik verlost zou worden  
Jezus, ik zing voor alles wat U voor me heeft gedaan  
Alles wat U voor me heeft gedaan  
Jezus, alles wat U hebt gedaan, daarom zingen wij halleluja

## **Welkom door Bobby Schuller**

Welkom. Fijn dat u er bij bent. Als u een keertje in de buurt bent, kom dan naar een dienst. Wij zien u graag. Hannah en ik, de predikanten en ouderlingen wil u graag ontmoeten, een hug geven. Breng uw kinderen mee, wij brengen ze christelijke dingen bij.

## **Proclamatie met Bobby Schuller**

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. U mag gaan zitten.

# Hour of Power

## Preek – " Doe je werk met passie en toewijding!"

door Bobby Schuller

Een man liep ergens op een weg en kwam bij een bouwplaats. Hij zag een metselaar, stapte op hem af en vroeg: Wat bouwt u? De metselaar zei: ik bouw een muur. De man liep verder en zag een tweede metselaar, die er wat vrolijker uitzag. Wat bouwt u? vroeg hij. Ik? zei hij. We zijn een kerk aan het bouwen. 'Hé, wat mooi.' Hij liep verder en zag een metselaar die genoot van zijn werk. Onverstoorbaar, blij. Wat bouwt u? vroeg hij. De man keek hem vreugdevol aan en zei: Ik bouw een godshuis. Alle drie doen zij hetzelfde: metselen. Maar Angela Duckworth zegt over deze oude gelijkenis: De eerste man doet gewoon zijn werk. De tweede man ziet het als een taak. De derde man voelt zich geroepen. Alle drie zijn metselaar. Als je dit verhaal hoort, denk je... De voldoening die die derde ervaart, dat wil ik ook. Of wij nu metselen of boekhouden, ons geloof praktiseren, de kinderen verzorgen, in de winkel staan of wat dan ook, wij willen diepe passie, doelgerichtheid en vreugde ervaren in het werk dat wij doen. Daar wil ik het vandaag over hebben. , bevredigend, gepassioneerd werk ontstaat doordat je ergens steengoed in bent. Een ware meester, een vakman. Ik heb in mijn leven genoeg meegemaakt om te weten dat passie alleen niet genoeg is. Passie voert je naar een bepaald niveau maar daarna moet je vooral volharden. Je moet trouw opbrengen, je schouders eronder zetten en dan wordt de ware passie die van de vakman, de meester. Wilt u genieten van uw leven, uw werk, alles wat u doet? Als je ergens echt goed in bent, raak je er vanzelf gepassioneerd over. De joden hebben daar een woord voor. Als je werk zo vervullend wordt dat je God ook eert met alles wat je doet dan heet dat in het Hebreeuws avodah. Avodah betekent zowel 'werk' als 'verering'. Zou het niet mooi zijn als ons werk tegelijk eerbetoon was? Zo werkt het in Gods Koninkrijk. God is geen lotenverkoper, maar een Vader. Vaders begeleiden, trainen, lopen mee. En als Vader komt Hij liefdevol naast je staan om je je potentieel te laten zien. Hij is niet bezorgd dat je een strijd zal moeten aangaan maar dat je je terug zult trekken, dat je op zult geven. Wees trouw. Trouw leidt tot veel vrucht dragen. Dat heb ik met eigen ogen gezien. Als wij een leven willen dat overstroomt van geestelijke rijkdom vergt dat de toewijding van een vakman in onze houding tegenover God. Wij moeten bereid zijn te oefenen, te verdragen, moeilijke tijden door te maken. In Mattheüs 13 is Jezus aan het preken. Hij wordt omstuwd door mensen. Zij lossen dat heel praktisch op. Hij wordt bijna in het water geduwd. Zij leggen een vlot neer waarvandaan Hij zijn woorden roept. Dus Hij staat een meter of drie van de oever af, begint te preken, sprekend in raadsels: de 'gelijkenissen van het Koninkrijk.' Hij vertelt die raadsels, niemand begrijpt ze maar Hij legt zijn discipelen uit wat Hij bedoelt. Ik stel mij voor dat er vlakbij een boer aan het werk was. Voren maken, net als tegenwoordig, daar gaten in prikken en dan zaaien ze. Niet zorgvuldig, maar met handenvol tegelijk. Zo wordt tarwe en dergelijke gezaaid. Hij zei misschien: het Koninkrijk is als die boer. En dan zie je een boer met een hoofddekseel die trouw zijn zaad zaait. Uit de zak die over zijn schouder hangt, pakt hij zaad en zaait. En Jezus zegt: Er was eens zo'n boer, het zaad werd gezaaid zonder goed te kijken. Een deel valt op de weg. In die tijd was een weg bij een boerderij niet echt een weg maar een platgetrapte strook. Misschien zijn wij ook wel eens vertrappt, met name door religieuze voorgangers. Ons hart verhardt zich. Wij zeggen: nee, ik geloof het niet, het komt niet aan, ik doe niet mee. Je ziet het veel bij kinderen van predikanten en mensen die streng kerkelijk zijn opgevoed. Mijn grootvader zei: Veel mensen zaaien, anderen verzorgen het gezaaide, weer anderen oogsten. Wat ik doe is de bodem bewerken. Hij wilde mensen die zich hadden verhard tegen het geloof openbreken. Heel mooi. Ik geloof dat wij dat hier ook doen. Hij zei: één korrel valt op de grond en wordt opgegeten door de vogels. Maar Hij legt de mensen niet uit wat dat betekent. Een tweede korrel valt tussen de stenen. Het ontkiemt snel, maar de zon doet het snel verdorren. Opnieuw geen uitleg. Een derde korrel valt in de aarde, maar tussen het onkruid die het opgekomen plantje al snel verstikken. Maar het zaad dat op goede grond valt, levert een oogst op. Later vragen zijn discipelen: Rabbi, wat betekende dat eigenlijk? Zoiets mafs heeft U nog nooit gezegd, zoals de Griekse vertaling luidt. Jezus zegt, zoals ik al zei dat de duivel via het verharde hart binnenkomt, waardoor het zaad niet kan kiemen. Ik wil het nu over die volgende twee hebben. Want ik ben beide geweest. Vaak denken wij: Hier wordt het evangelie uitgelegd. Maar Hij heeft het over Gods Woord. Dat wordt dagelijks gepredikt, er zijn talloze podcasts en de Bijbel zelf. Het komt door openbaring tot ons. God spreekt altijd tot U en wij kunnen op vier manieren reageren: Ons hart verharden voor Gods Woord. Of het Woord vol vreugde ontvangen, opschieten en verdorren. Of het laten verstikken door de dorens. Of het oogsten. Over die laatste twee wil ik het hebben, daar worstel ik het meeste mee. Zaad dat op de stenen valt en vol vreugde opspringt, dat is passie. Maar dan komt de vervolging.

# Hour of Power

Het wordt moeilijk, zwaar. Het kwijnt weg. Een ander zaadje komt goed terecht, ontkiemt, groeit. Maar dan komen de dorens. Wat zijn dat die, dorens? Heel eigenaardig, de twee woorden die Jezus hier gebruikt: zorgen en rijkdom. Heeft u die ooit horen samengaan? Wie rijk is, heeft toch geen zorgen? Zijn hier rijke mensen zonder zorgen? Vast niet, ik ken u wel. Rijkdom neemt de zorgen niet weg. Zorgen en rijkdom. Stel, u groeit, de zaken gaan goed, of uw geloof groeit en bloeit. Financieel gaat het u bijzonder goed of u loopt helemaal vast in de stress van alledag en Gods Woord en de roeping, dat wat God van u wil, gaat verloren. Dat is zaad dat in goede aarde valt. Aarde blijft niet goed, tenzij je voor die aarde zorgt. Je moet hem dagelijks bewerken. Verzorgen, behandelen. Goede aarde blijft niet goed tenzij je er goed voor zorgt. Je moet zijn als een boer, als een vakman, als een metselaar. Denk niet dat het altijd makkelijk is maar zie in dat het makkelijk wordt als je jezelf traint. Leer van discipline te houden. Leer te houden van de resultaten van trouw, volharding van zeggen; Ik ben hier over 5, 10, 20 jaar nog en doe dit dan beter dan nu, ook als het moeilijk wordt. En reken maar dat u dan gepassioneerd zult zijn. Want dan bent u er de beste in. Dan bent u een van de weinigen. Want het ging niet om passie, maar om trouw. En de gave van die trouw zorgt voor passie in uw leven. Mooi toch? Discipel zijn betekent letterlijk: gedisciplineerd zijn. Een 'discipel' is iemand die gedisciplineerd of getraind is. Je ergens in trainen, is iets doen dat je niet van nature doet. Passie is natuurlijk, trouw niet. Plezier, lol is natuurlijk. Iets lastigs doen niet. Het is niet natuurlijk om een Oreo McFlurry af te slaan. Die zijn toch zo lekker. Het is niet natuurlijk om eindeloos toonladders te herhalen. Muzikanten weten waar ik het over heb. Als je gepassioneerd raakt over iets, brengt dat je op een bepaald niveau. Maar om zo goed te worden in muziek als zij moet je dat vreselijke gedoe gewoon volhouden. Iets in je dat zegt: Nee, gewoon doorgaan, dat is geen passie, maar trouw. Passie krijg je als keihard hebt gewerkt, als je het perfect kan en het zonder bladmuziek uit je hoofd kunt spelen. Wil je dat ervaren, dan heb je discipline, training nodig, volharding. Een van de grootste fouten die wij maken met jonge mensen is zeggen: Volg je passie zonder ze te leren trouw te zijn. Het is niet natuurlijk je vijanden lief te hebben. Het is niet natuurlijk mensen die je gekwetst hebben, te vergeven. Het is niet natuurlijk je niet te haasten. Het is niet natuurlijk te leven zonder angst. Het is niet natuurlijk je buurt te verbeteren. Wil je dat, dan moet je je trainen. Het smalle pad bewandelen. Je beste tijd komt nog. Als je trouw bent. Word zo goed dat ze niet om je heen kunnen. Dat bereik je alleen door training. Dan krijg je de vrijheid die komt met oefening. Onderzoek wijst uit: je wordt niet goed in wat je leuk vindt maar je vindt leuk wat je goed kunt. Precies andersom. Als je ergens goed in wordt, geniet je ervan, raak je gepassioneerd. Heb je discipline, passie en meesterschap dan krijg je het allermooiste: obsessie. Niets mooier dan geobsedeerd zijn door iets. Wees geobsedeerd door God, door wat Hij doet in je leven en leer niet bang te zijn als je wordt beproefd. Wees niet bang te worden beproefd. Voel je zoiets niet, dan train je waarschijnlijk niet. Vooruitgang, ergens goed in worden, geeft zo veel voldoening. Als je doorzet terwijl het zwaar is, als je je door die training heen slaat en merkt dat je ergens goed in bent geworden. In het leren van een taal of een vaardigheid, een verslaving overwinnen dat is allemaal heerlijk vanwege dat gevoel van vooruitgang. Als je werkelijk het leven wilt leiden waartoe God je heeft geroepen wees dan niet bang voor het lijden. Je hoeft geen sadist te zijn maar leer van de pijn te houden en zie het als symbool van groei. Dat beproefd worden door harde tijden maakt ons beter. Je moet wat slechte tijden doormaken om bij goede tijden uit te komen. Dat zegt Jezus ook: Wie mijn woorden hoort en ze in praktijk brengt, is als iemand die zijn huis op de rots heeft gebouwd. De wind kwam, de regen stroomde en de vloed steeg maar het bleef staan, want het had een stevig fundament. Ga nu trainen, vóór de slechte tijden aanbreken. Wees gereed, fundeer je leven op het evangelie voordat het zover is zodat je blijft staan en er doorheen komt. Train je geest. Als je voor God wilt leven en een discipel van Jezus wilt zijn, vorm dan een discipline die je hart traint om meer als Jezus te zijn. Leer Bijbelteksten van buiten, neem tijd om te mediteren, bouw stiltemomenten in. Het is zo belangrijk dat je iets hebt in je leven waarmee je jezelf traint in dingen waar je geen zin in hebt. En train jezelf in een vaardigheid. Zoek iets, ongeacht je leeftijd dat je graag zou kunnen, bekwaam je erin en wees er trouw in. Vrienden, trouw werpt veel vrucht af. Passie is geweldig maar wil je meer passie in je leven, dan moet je je bekwaamen in iets. Wil je passie voor God ontwikkelen? Train voor zijn Koninkrijk. Breng tijd met Hem door. Ga om met mensen die op Hem lijken, zoek een mentor die je zal helpen meer als Jezus te zijn. Dan zal je zien dat je, misschien pas na vele jaren, veel vrucht zult dragen.

Ik ga nu voor u bidden.

# Hour of Power

## **Gebed**

Heer, dank U dat U van ons houdt. Ik vraag U in Jezus' naam ons het verlangen te geven om lijden en strijd te verdragen. Help ons om die strijd anders te bekijken dan andere mensen. Help ons te geloven dat in iedere strijd een schat gevonden kan worden. Velen die nu naar mij luisteren zijn geestelijk kwetsbaar geworden en weten niet of ze nóg een dag verdragen. Ik bid U, wil iedereen bemoedigen die mij nu hoort. Geef hen wat zij nodig hebben om opnieuw een dag voor U te doorstaan. Laat hen geloven dat hun beste tijd nog moet komen. en laat hen voortdurend, door verandering en loutering, beter worden. Leer ons wat het betekent te trainen voor uw Koninkrijk. In Jezus' naam, amen.

## **Koor – "God of Grace and God of Glory"**

God van gena en God van glorie geef uw volk toch alle macht  
Kroon uw kerk uit de historie en breng haar weer in haar kracht  
Geef ons wijsheid, geef ons moed zodat wij staande blijven  
Zodat wij staande blijven, amen

## **Zegen**

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.  
De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.  
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

---

**Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op [www.hourofpower.nl/service!](http://www.hourofpower.nl/service!)**