

## Hour of Power

In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending.

**Uitzending:** 25 december 2017  
**Episode:** 2498EVE X5  
**Vertaling:** Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV

*Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Stichting Hour of Power, Postbus 643, 3740 AP Baarn, [info@hourofpower.nl](mailto:info@hourofpower.nl)*

## Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

### **Solo – Maiya Sikes - “Jesus, O What a Wonderful Child” \_\_\_\_\_**

Jezus, Jezus, o wat een wonderbaar kind  
Jezus, Jezus, zo nederig, teer en bemind  
Nieuw leven, nieuwe hoop, nieuwe vreugd brengt Hij  
Hoor de engelen zingen d'eer, gloria, gloria, gloria  
Voor de nieuwgeboren Heer

Door de engelen was het vermeld, geboren in een kribbe klein  
Zijn moeder was de maagd Maria en Jozef mocht zijn vader zijn  
Drie wijzen kwamen van ver en geleid door een stralende ster  
Om Koning Jezus te zien waar Hij lag  
In een kribbe met stro zo zacht  
Jezus, Jezus, zo nederig, teer en bemind  
Jezus, Jezus, zo nederig, teer en bemind  
Nieuw leven, nieuwe hoop, nieuwe vreugd brengt Hij  
Hoor de engelen zingen d'eer, gloria, gloria, gloria  
Voor de nieuwgeboren Heer

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief  
Zo nederig, teer en bemind, Lam van God  
Ik heb Hem lief, heb Hem lief, o Jezus, Jezus  
Ik heb Hem lief, het Lam van God  
Gezien door de engelen, gloria, gloria, gloria  
Voor de nieuwgeboren Heer

### **Solo - Dorothy Benham - “Do You Hear What I Hear?”**

# HOUR OF POWER

...omdat we geloven in Liefde

Het lam sprak tegen de jonge herder:  
Hoor jij ook wat ik hoor?  
klinkend door de lucht, jonge herder?  
Hoor jij ook wat ik hoor?  
Een lied, een lied  
Klinkend door de nacht  
Met een stem vervuld van kracht  
Met een stem vervuld van kracht  
De jonge herder sprak  
Tegen de machtige koning  
Weet u ook wat ik weet?  
In uw warme paleis, machtige koning?  
Weet u ook wat ik weet?  
Een kind bibberend van de kou  
Laten wij Hem brengen zilver en goud  
Laten wij Hem brengen zilver en goud  
De koning sprak tot de mensen overal  
Luister naar wat ik zeg:  
Bid voor vrede, mensen overal  
Luister naar wat ik zeg  
Een kind slapend in de nacht  
Heeft ons goedheid en licht gebracht  
Heeft ons goedheid en licht gebracht  
Breng ons licht

## **Welkom door Bobby Schuller**

Welkom in Shepherd's Grove. Wat een eer dat u hier vanavond bent. In wat voor stemming u hier ook bent, bedrukt of met blijdschap moeizaam of vreugdevol - wij zijn blij met uw komst. Wij geloven dat God u zal aanraken door middel van de muziek die de muzikanten hier vanavond ten gehore brengen. Geweldig dat jullie er zijn. Het is werkelijk een eer dat jullie er zijn.

## **Schriftlezing – Lucas 2:1-7** door Bobby Schuller

Ik lees uit Lucas 2.

In die tijd kondigde Keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn geboorteplaats. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea naar de stad van David, Bethlehem, aangezien hij van Davids stam was om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl zij daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak omdat er geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

God zegene deze lezing van zijn Woord.

## **Solo – Kevin Rose - “Jesu, Joy of Man’s Desiring”**

Jezus, vreugd van ons verlangen, heilige wijsheid, liefde, helder licht

# HOUR OF POWER

...omdat we geloven in Liefde

Dicht bij U is ons verlangen komend voor uw aangezicht

'T Woord van God bepaalt ons leven, uw krachtig vuur bezielt ons wezen  
Uw waarheid, ongekend en schoon wacht ons eeuwig, rondom uw troon

## **Kinderkoor Voices of Hope - "All is Well" (All is calm, all is bright)**

Alles wel, alles wel,  
Eng'len en mensen verheugen zich want vanavond viel door het duister  
Het glorende licht van de liefde, zing halle- zing halleluja  
Alles wel, alles wel,  
Laat vrede heersen op aarde, Christus is gekomen, vertel het rond  
Dat hij in de kribbe ligt, zing halle-, zing halleluja  
Alles wel, alles  
Verhef je stem en zing, geboren is Immanuël  
Geboren is onze Heer en Redder, zing halleluja, zing halleluja  
Alles wel, geboren is Immanuël  
Geboren onze Heer en Redder, zing halleluja, zing halleluja  
Alles wel, alles wel

## **Solo - Caity Peters - "Mary, Did You Know?"** \_\_

Maria, wist je wel dat jouw kleine ventje eens op het water zou lopen?  
Maria, wist je wel dat jouw kleine ventje eens onze Verlosser zou zijn?  
Wist je wel dat jouw kleine ventje je eens nieuw zou maken?  
En dat het kind dat je ter wereld bracht eens ook jouw Redder zou zijn?  
Maria, wist je wel dat jouw ventje blinden ziende zou maken?  
Maria, wist je wel dat jouw ventje een storm tot bedaren zou brengen?  
Wist je wel dat jouw kleine ventje ooit was waar eng'len gingen?  
En dat wanneer je je baby kust, je het gezicht van God kust?  
Maria, wist je dat?  
Maria, wist je wel dat de blinden zullen zien  
En de doven zullen horen en de doden zullen opstaan  
De verlamden zullen opspringen, de stommen spreken  
En de lof zingen van het Lam.

Maria, wist je wel dat jouw kleine ventje de Heer is van heel de schepping?  
Wist je wel dat jouw kleine ventje ooit de volken zou regeren?  
Wist je wel dat jouw kleine ventje het hemelse, volmaakte Lam was?  
En dat het slapende ventje in je armen de grote IK BEN is?  
Maria, wist je dat? Maria, wist je dat?  
Maria, wist je dat? Maria, wist je dat?

## **Schriftlezing - Lucas 2:11-12** **door Teyo Jacobson**

Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal jullie teken zijn: Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.

## **Samenzang - "The Heaven's Opened/The Angels Filled the Sky"**

De wereld was stil, vanaf een heuvel waakten de herders over hun kudde  
Bij nacht ze wisten niet dat ze zouden melden, het grootste verhaal ooit verteld

# HOUR OF POWER

...omdat we geloven in Liefde

Dauw lag op het gras, de sterren schenen door de wolken, die langs de hemel dreven  
Een zachte bries ritselde in het blad van de olijven, oaien en lammeren rustten dichtbij  
Toen ging de hemel open en was de lucht vol engelen  
Luide halleluja's schalden door de lucht  
Halleluja, halleluja, ze zongen gloria, halleluja  
Gloria, halleluja, Christus is geboren,  
Kijk eens naar boven -halleluja  
Word toch wakker -halleluja  
Wat een helder licht, sta op en zie de schittering.  
Vrees niet, want ik breng u heugelijk nieuws  
Want u is heden de Heiland geboren, gloria  
Christus de Heer, die door alle mensen zal worden aanbeden  
Ga naar Betlehem, een grote tijding brengt u  
Onze Heer en Koning is geboren, de Redder van de wereld  
De hemel ging open, de lucht was vol van engelen  
Luide halleluja's vulden de hemel, halleluja, halleluja...  
Ze zingen gloria, halleluja, Christus is geboren

## **Schriftlezing - Luke 2:13-20** **door Annie DeMore**

De herders gingen naar Betlehem. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: Eer aan God in de hoge hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel zeiden de herders tegen elkaar: Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Zij gingen meteen op weg en troffen Maria en Jozef aan en het kind dat in de voederbak lag. Toen zij het kind zagen vertelden zij wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef er over nadenken. De herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen om alles wat zij gehoord en gezien hadden, precies zoals hun was gezegd.

## **Koor - "Adeste Fideles"**

De hemelse eng'len riepen eens de herders  
Weg van de kudde naar het schamel dak  
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden  
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden  
Komt laten wij aanbidden, die Koning  
Gezegende Heer, wees welkom  
U kwam voor onze redding. o Jezus, wij eren uwe naam  
Woord van de Vader nu in 't vlees verschenen  
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden  
Komt laten wij aanbidden, die Koning

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde  
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde  
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

## **Schriftlezing - Johannes 2:8-12** **door Chad Blake**

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven

en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

## **Solo – Dorothy Benham – “O Holy Night”**

Licht in de nacht een ster schijnt door de wolken  
Dit is de nacht dat zijn leven begon  
'N sluier van angst en pijn lag op de volken  
Totdat Hij kwam en het kwaad overwon  
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen  
Stralend breekt de held're morgen aan  
Knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen  
O nacht, o nacht, o nacht die de Verlosser bracht  
O nacht, o nacht, o nacht die de Verlosser bracht  
Knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen  
O nacht, o nacht, o nacht die de Verlosser bracht  
O nacht, o nacht, o nacht die de Verlosser bracht  
O nacht die de Verlosser bracht, o nacht

## **Verhaal - Frank Snip - “One Solitary Life”**

Hij werd geboren in een gehucht als zoon van een boerenvrouw. Hij groeide op in een ander gehucht waar Hij tot zijn 30<sup>e</sup> als timmerman werkte. Daarna was Hij drie jaar lang een rondtrekkend prediker. Hij had geen gezin, geen eigen huis. Hij was nooit in een grote stad geweest. Hij reisde nooit verder dan 300 kilometer van zijn geboorteplaats. Hij schreef geen boek, hield geen kantoor. Hij deed niets van de dingen waarmee grootheid doorgaans gepaard gaat. Hij was nog een jongeman toen de publieke opinie zich tegen Hem keerde. Zijn vrienden lieten Hem in de steek. Hij werd uitgeleverd aan zijn vijanden en onderging een schijnproces. Hij werd tussen twee dieven aan een kruis gespijkerd. Terwijl Hij stierf, dobbelden zijn beulen om het enige wat Hij bezat: zijn mantel. Toen Hij dood was, werd zijn lichaam in een geleend graf gelegd. Drie dagen later verscheen Hij aan zijn discipelen. Een nieuw geloof was geboren. Twintig eeuwen zijn verlopen en nu is Hij de kernfiguur voor een groot deel van de mensheid. Van alle legers die ooit hebben gemarcheerd, alle vloten die hebben gevaren, alle parlementen die hebben gezeten en alle koningen die ooit regeerden, was het gezamenlijke effect op het leven der mensheid minder groot dan dat van dit ene leven. En dat is waarlijk de glorie van Kerst.

Komt laten wij aanbidden, Christus  
Christus de Heer, amen

---

**Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op [www.hourofpower.nl/service!](http://www.hourofpower.nl/service!)**