

Hour of Power

Hour of Power

In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending.

Uitzending: 25 december 2018
Episode: 2551EVEX5
Vertaling: Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Stichting Hour of Power, Postbus 643, 3740 AP Baarn, info@hourofpower.nl

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Hour Of Power Koor – “Joy to the World”

Jubel het uit, de Heer is hier, ontvang het Koningskind
Als Redder van de aarde geeft Hij het leven waarde
Dus hemel en aarde, zingt hemel en aarde, zingt
Dus hemel, hemel en aarde, zingt

Jubel het uit, de Heer regeert, wees blij, verhef je stem
Zing als de schepping juicht, aanbiddend voor Hem buigt
Een vreugdelied voor Hem, een vreugdelied voor Hem
Een vreugde, vreugdelied voor Hem

Zijn koningschap zal eeuwig zijn, rechtvaardig en vol kracht
De liefde die Hij bracht, de liefde die Hij bracht
De liefde, de liefde die Hij bracht, die Hij bracht

Jubel het uit, de Heer is hier ontvang het Koningskind
Als Redder van de aarde geeft Hij het leven waarde
Dus hemel en aarde, zingt dus hemel en aarde, zingt
Dus hemel, hemel en aarde hemel en aarde, zingt
Vreugde, vreugde, vreugde, vreugde

Aansteken Adventskaarsen **Door Bobby Schuller en Hannah Schuller**

Hoop, vrede, vreugde en liefde: Vier kaarsen, vier beloften, worden ons voortdurend aangeboden door God en stuk voor stuk verbeeld. in de kaars die wij vanavond ontsteken: de Christuskaars. In Christus vinden wij de hoop op transformatie. De sjalom die voortvloeit uit gerechtigheid, de vreugde van waarachtige christelijke eenheid en de liefde die ons allen omvat in al onze verscheidenheid en ons in staat stelt ons eigen bijdrage te leveren aan Gods Koninkrijk. In Christus vinden wij het licht en waardigheid en de moed om te zijn als Hij zijn oproep te beantwoorden en Hem na te volgen als blijde, gezonde leerlingen. Laten wij samen bidden.

Hour of Power

Gebed

Wij verheugen ons over Gods standvastige aanwezigheid in ons leven en in Gods volmaakte aanwezigheid in het leven van Jezus van Nazareth. Kom tot ons, Heer Jezus, word vandaag in ons geboren, in ons hart, onze geest, ons leven. Moge het licht van uw leven in ons ontstoken worden en leid ons naar de lichtende waarheid van God binnen in ons, God voor ons en God in ons. Amen.

Duet - Courtney Taylor & Todd Strange – “Love Came Down”

De liefde daalde neer met kerstmis, de liefelijkste liefde Gods
De liefde werd geboren met kerstmis, sterren en engelen gaven het teken
Laten wij God's zoon vereren, de vleesgeworden, goddelijke liefde
Laten wij onze Jezus vereren en iets aanbieden als heilig teken
De liefde zal ons merkteken zijn, laat die liefde de uwe en de mijne zijn
Liefde voor God en iedereen, liefde voor 's hemels gave en teken

De liefde werd geboren met kerstmis, sterren en engelen gaven het teken
Laten wij God's zoon vereren, de vleesgeworden, goddelijke liefde
Laten wij onze Jezus vereren, laat zijn liefde door ons harten schijnen
Liefde zal het geheime teken zijn, het teken

Welkom door Bobby en Hannah Schuller

Gezegende Kerst, kerkfamilie. Bedankt voor uw komst. Mogen onze harten en hoofden tot rust komen in deze chaotische tijden en laten wij ons verheugen over het feit dat onze Verlosser werd geboren.

Gebed

Heer Jezus, wij zijn hier vanwege U, vanwege uw verjaardag. U kwam naar de aarde en bracht de hemel met U mee. Overal waar U bent, is de hemel. Dank U dat U ook nu hier bent. Wij vragen U in Jezus' naam: leer ons hart U te aanbidden en laat ons straks met vreugde, vrede en enthousiasme huiswaarts gaan. Wij hebben U lief. In Jezus' naam, amen.

Kinderkoor – Voices Of Hope – “Do You Hear What I Hear?”

Het lam sprak tegen de jonge herder: hoor jij ook wat ik hoor?
Klinkend door de lucht, jonge herder? hoor jij ook wat ik hoor?
Een lied, een lied klinkend door de nacht
Met een stem vervuld van kracht, met een stem vervuld van kracht

De jonge herder sprak tegen de machtige koning. weet u ook wat ik weet?
In uw warme paleis, machtige koning? weet u ook wat ik weet?
Een kind bibberend van de kou,
Laten we Hem brengen zilver en goud, laten we Hem brengen zilver en goud

De koning sprak tot de mensen overal luister naar wat ik zeg:
Bid voor vrede, mensen overal, luister naar wat ik zeg,
Een kind slapend in de nacht
Heeft ons goedheid en licht gebracht,
Heeft ons goedheid en licht gebracht
Breng ons licht

Hour of Power

Schriftlezing – Lucas 2:8-12 door Hannah Schuller

Lukas 2 vers 8. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: U zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.

Solo – Caity Peters - "What Child is This?"

Breng Hem wierook, goud en mirre
Zie het Koningskind, breng Hem eer
De Koning der koningen brengt redding
Laat liefdevolle harten Hem op de troon zetten
Vreugde, vreugde, want Jezus is gekomen
De maagd zingt Hem een wiegelied
Vreugde, vreugde, want Jezus is gekomen
Het Kind, de Zoon van Maria
Het Kind, de Zoon van Maria
Het Kind, de Zoon van Maria
Wie is toch dit kind? wie is toch dit kind?
Wie is toch dit kind? wie is toch dit kind?
Wie is toch dit kind?

Solo - Maiya Sykes - "Silent Night"

Stille nacht, heilige nacht
Davids Zoon lang verwacht
Die miljoenen eens zaligen zal
Wordt geboren in Bethlehem stal
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer

Hulpeloos kind, heilig kind
Dat zo trouw zondaars mint
Ook voor mij hebt G' Uw rijkdom ontzegd
Werd G'op stro en in doeken gelegd
Leer m'U danken daarvoor
Leer m'U danken daarvoor

Slaap in hemelse vrede slaap in hemelse vrede
Slaap in hemelse vrede slaap in hemelse vrede, vrede

Schriftlezing – Lucas 2:13-20 door Chad Blake

En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het Kindje liggend in de kribbe. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. En allen die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd.

Hour of Power

Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.

Koor - Hour Of Power Koor - "Angels We Have Heard on High"

Engelen door 't luchtruim zwevend, zongen zo blij, zo wonderzacht
Van de Heer van dood en leven die de vrede op aarde bracht
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo

Herders waarom zo verheugd? welk groot wonder is geschied!
Wat is toch het blijde nieuws dat bezielt uw hemels lied?
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo

Kom naar Bethlehems arme stal, zie Gods Zoon daar rein en teer
Zie de Koning van 't heelal kom en kniel dan voor Hem neer
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo

Schriftlezing – John 1:1-5 door Hillary Blake

In het begin was het Woord, het Woord was God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Solo - Erin Wood - "O Holy Night"

Licht in de nacht een ster schijnt door de wolken
Dit is de nacht dat zijn leven begon
'N sluier van angst en pijn lag op de volken
Totdat Hij kwam en het kwaad overwon
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen
Stralend breekt de heldere morgen aan
Knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen
O nacht, o nacht, o nacht die de Verlosser bracht
O nacht, o nacht, o nacht die de Verlosser bracht

Wat Hij ons leert is geven om een ander
Liefde alleen is de weg, die Hij wees
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden
Vrij van het juk van verdrukking en vrees
Uit ons hart en dwars door alle tranen
Ontspringt een lied dat jubelt door de tijd
Knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen
Zijn macht en zijn glorie zullen wij eeuwig verkondigen
Zijn macht en zijn glorie zullen wij eeuwig verkondigen

Afsluitingswoorden

Hour of Power

Wij dienen een grote God die ons diepgaand liefheeft, niet om wat wij doen of hebben of wat mensen over ons zeggen maar omdat wij van Hem zijn. Wij zijn zijn geliefde zoons en dochters. Daarom aanbidden wij Hem.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En ik wens u een fijne kerst toe. Amen.

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!